

# Motivering for uddeling af Mathilde til Kirsten Gomard

Med Dansk Kvindesamfunds Mathildepris for 1998 vil vi hædre dig for din indsats for kvindeforskningen og ligestillingen på universitetet. Gennem dit arbejde for Center for Kvinde- og Kønsforskning, Cekvina, der i år 2000 kan markere sit 20-årsjubileum, har du ydet et meget væsentligt bidrag til at etablere, forankre og udvikle kvinde- og kønsforskningen i Danmark.

Dansk Kvindesamfund har brug for kvinde- og kønsforskning. Vi arbejder holdningsbearbejdende, og det betyder, at vi har brug for indsigter, synspunkter, begreber og gennemarbejdede analyser. Kvindeforskningen kan støbe kuglerne for os og give de velunderbyggede argumenter. Som kvindesagens praktikere skal vi også udfordres i vores tankegange, så vi ikke stivner i klicheer.

Der blev dengang krævet forskning af, med og for kvinder.

- Videnskaben skulle have et andet forskersubjekt - kvinder skulle forske på lige fod med mænd.
- Videnskaben skulle have en anden forskningsgenstand - kvinders liv skulle synliggøres på alle områder,
- og ikke mindst: kvindeforskningen skulle have et frigørende sigte.

Det var idealerne dengang. Der var en idemæssig forbindelse mellem den nye kvindebevægelse og kvindeforskningen. I dag er den forbindelse løst. Selv har du altid været rummelig over for nye strømninger, også da Cekvina ændrede identitet fra at være et center for Kvindeforskning - til et center for Kvinde- og kønsforskning, ligesom du tidligt var advokat for et samarbejde med mandeforskere.

En gruppe kvindelige historiestuderende krævede i 1976 et håndbibliotek i utilfredshed med, at den relevante forskningslitteratur altid var udlånt på Statsbiblioteket. Et par papkasser med indkøbte bøger - det var starten til Håndbiblioteket for Kvindeforskning, der i løbet af fem år blev foreløbigt institutionaliseret til Center for Kvindeforskning med den mere mundrette titel Cekvina. Allerede fra starten var du med. I 1979 havde du som ung lærer på bedste universitetspolitiske vis lobbyet lærerfakultetsrådsmedlemmer tillige med kontorchef og dekan for at gøde jorden for initiativet. I 1987 blev din tilknytning til Cekvina mere permanent.

Konstruktionen med Cekvina som et tværfagligt og fler-fakultært center uden egne midler var skrøbelig i mange år. Man sad mellem flere stole - eller på ingen! Og ressourcerne var få.

Ressourcemæssigt levede Cekvina i mange år "på nåde og barmhjertighed" fra to, somme tider tre forskellige fakulteter samt Danmarks Lærerhøjskole. Du brugte meget tid på at redde Cekvina igennem årlige forhandlinger med diverse universitetsorganer, fordi forståelsen af Cekvinas nødvendighed ikke var gået op for alle. - Og den tilbageholdenhed, som du i din forskning påviste, at kvinder ofte udviser i kønsblandede, politiske fora, har du bestemt ikke bragt for en dag. Lange seje forhandlinger, hvor du mødte velforberedt op med de rigtige alliancer under armen, var tidligt dit gebet.

Ikke al kvindeforskning har en navlestrengsforbindelse til kvindebevægelsen, og sådan må det vel være, når vi hylder ideen om forskernes frihed. - Men du har udover dit arbejde for Cekvina som institution også som en selvfølge holdt fanen højt for det direkte, politiske ligestillingsarbejde i den akademiske verden. Du har været formand for universitetets ligestillingsudvalg og skrevet om ligestilling i de lokale medier.

Du er en dygtig, udholdende og afholdt centerleder for Cekvina over flere omgange. Det har været en post, som skulle rotere mellem de faste lærere, et udtryk for din demokratisk sindede tankegang, en tankegang der præger Cekvina også i dag.

Du er med til at skabe den særlige ånd, der er over Cekvina. Man føler sig velkommen hos jer. Du bryder dig om de mennesker, der omgiver dig. Du tager dig personligt af de udenlandske studerende, der gæster Cekvina som led i internationale udvekslingsprogrammer.

Ved siden af at være med til at holde skuden flot og manøvrere Cekvina sikkert i havn, har du prioriteret det udadvendte arbejde for Cekvina, så også mennesker, der ikke var indskrevet ved Universitetet, kunne få stillet deres lyst til at læse. Du har endvidere etableret forskeruddannelsen "Betydning af Køn i et tværvideenskabeligt perspektiv".

I år er det endelig lykkedes for Cekvina at blive et permanent center - og som du siger, I skal ikke længere kæmpe for livet. Og det er i høj grad også et resultat af din store indsats og din evne til at overbevise om det uundværlige i Cekvinas idé, at Cekvina nu kan på egne ben som en universitets-institution.

Vi takker dig hermed for din indsats for kvindeforskningen herhjemme.