


## Det er nu kravene til KOMMUNAL- OG AMTSRÅDSPOLITIKKEN skal stilles


### Kontakt sekretariatet, her er vi klar med inspiration og støtte til afholdelse af valgmøder m.v.


I november 2001 skal der være kommune- og amtsrådsvalg. Og det valg skal ikke føre til yderligere forringelser på de "bløde" områder, det skal føre til forbedringer.


#### Børn/ungeområdet

Snigende er der gennem de seneste år sket forringelser inden for specielt børne/unge- og ældreområdet. Og de lovede forbedringer inden for hospitalsområdet er ikke realiseret.

 Antallet af kvadratmeter pr. barn i institutionerne bliver færre, rengøringen minimeres og en af følgerne er sygdom blandt børnene, ja - og så vælger familien at mor bliver hjemme fra arbejde og bliver en mere ustabil arbejdskraft. Ja, så bliver det vanskeligt at være med i kampen om de gode jobs og om løntillæggene og løngabet mellem kvinder og mænd bliver ikke udjævnet - måske endda tværtimod.


 Åbningstiderne bliver indskrænket. På det danske arbejdsmarked er der blevet indført mere og mere fleksibilitet, familieliv og arbejdsliv skal hænge sammen og den enkelte medarbejder har fået øget mulighed for selv at tilrettelægge sin arbejdstid. Men til hvad nytte for småbørnsforældrene, når børneinstitutionerne ikke har samme fleksibilitet.


 Ekspert ved alt om hvordan og med hvilke materialer en institution skal indrettes, men området bliver ikke prioriteret ikke højt nok i kommunernes økonomiudvalg. Støjniveauet er alt for højt og pladsen for trang og stresset blandt børn og ansatte vokser.

 Unge med problemer, specielt unge med anden etnisk baggrund, har været meget omtalt i den seneste tid. Der skal sættes ind med hjælp og støtte til disse børn og unge, ellers kommer vi ud i problemer, hvor vi ikke kan være os selv bekendt.

#### Ældreomsorg


Politikken på ældreområdet har ændret sig, nok til gavn for de ældre men til ugunst for de syge og de ressourcetsvage ældre.


 Aktivering synes at være blevet den helt store mode i ældreomsorgen. Aktivering kan ikke løse problemerne for alle, der skal andet til, når man er syg, træt og forvirret, der skal være plads til medmenneskelig omsorg.

 At blive i eget hjem så længe som muligt er til glæde for mange, men det er også plagsomt og utrygt for andre. Der bliver flere og flere praktiske ting den ældres familie eller frivillige forventes at tage sig af, og hvem er det, der i stort omfang kommer til at udføre disse ting - ja, det er igen kvinderne! Enten skal der igen oprettes plejehjemspladser eller også skal hjemmehjælpen forøges.

#### Der skal tilføres ressourcer til de "bløde" områder




Amtsrådene har ansvaret for blandt andet hospitalerne.

 Der er skrevet og sagt meget om afskaffelse af ventelister, men resultatet er ikke godt nok. Vi vil ikke længere leve med alenlange ventelister og uvished om hvornår man kan blive behandlet.

 Den lange kamp for oprettelse af centre for voldtægts ofre har ikke været forgæves, men der er langt endnu til alle amter har leveret de centre, som de ved lov er pålagt. Mange nuværende amtsrådspolitikere har et forklaringsproblem, er der tale om direkte modvilje eller manglende evne til at gennemføre beslutninger.

#### Det er nu, der skal stilles krav og diskuteres med de opstillede kandidater

Dansk Kvindesamfund

-  vil til valget i november 2001 være kritisk overfor de opstillede kandidater
-  vil gennem holdningsbearbejdelse søge at præge kandidaterne
-  vil støtte forsvaret for og udbygningen af den danske velfærdssamfund.

**af Karen Hallberg**